

LIEG NIET!

Leg daarom het liegen af,
spreek de waarheid van een ieder
met zijn naaste: want wij zijn leden
van elkaar. EFEZIËRS 4:25



Gij zult geen vals getuigenis afleggen tegen uw naaste.
EXODUS 20:16

Zij die leugenachtige ijdelheden in acht nemen, verzaken hun
eigen genade. JONA 2:8

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Zorg voor eerlijke dingen in
de ogen van alle mensen. Laten we eerlijk wandelen, zoals
overdag; niet in oproer en dronkenschap, niet in kamers en
losbandigheid, niet in strijd en afgunst. ROMEINEN 12:17; 13:13

Zorgen voor eerlijke dingen, niet alleen in de ogen van de Heer,
maar ook in de ogen van mensen. 2 KORINTHE 8:21

Tot slot, broeders, welke dingen dan ook waar zijn, welke dingen
dan ook eerlijk zijn... denk na over deze dingen. FILIPPENZEN 4:8

...een rustig en vredig leven leiden in alle vroomheid en
eerlijkheid. 1 TIMOTHEÛS 2:2

...in alle dingen bereid om eerlijk te leven. HEBREEËN 13:18

Hij die zegt: Ik ken hem, en zijn geboden niet onderhoudt, is een
leugenaar en de waarheid is niet in hem. Wie is een leugenaar
dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Hij is de antichrist,
die de Vader en de Zoon loochent. 1 JOHANNES 2:4,22

Als iemand zegt: Ik heb God lief, en hij haat zijn broeder,
dan is hij een leugenaar: want wie zijn broeder niet liefheeft,
die hij heeft gezien, hoe kan hij God liefhebben, die hij niet heeft
gezien? En dit gebod hebben wij van hem, dat hij die God
liefheeft ook zijn broeder liefheeft. 1 JOHANNES 4:20-21

Ik heb hen gehaat die leugenachtige ijdelheden beschouwen:
maar ik vertrouw op de Heer. Laat de liegende lippen tot zwijgen
worden gebracht; die trots en minachtend slechte dingen spreken
tegen de rechtvaardigen. PSALM 31:6,18

Gezegend is de man die de Heer tot zijn vertrouwen stelt,
en geen achtung heeft voor de hoogmoedigen, noch voor hen die
zich tot leugens wenden. PSALM 40:4

...de mond van hen die leugens spreken zal gestopt worden.
Wie bedrog pleegt, zal niet in mijn huis wonen; wie leugens
vertelt, zal voor mijn ogen niet vertoeven. PSALM 63:11; 101:7

Verwijder van mij de weg van liegen: en schenk mij uw wet
genadig. Ik haat en verafschuw liegen: maar uw wet heb ik lief.
PSALM 119:29,163

Bevrijd mijn ziel, o Heer, van leugenachtige lippen en van een
bedrieglijke tong. PSALM 120:2

Deze zes dingen haat de Heer: ja, zeven zijn hem een gruwel:
een trotse blik, een liegende tong en handen die onschuldig
bloed vergieten, een hart dat slechte inbeeldingen bedenkt,
voeten die snel naar kwaad rennen, een valse getuige die
leugens spreekt, en hij die onenigheid zaait onder broeders.
SPREUKEN 6:16-19

Hij die haat verbergt met leugenachtige lippen, en hij die laster
uit, is een dwaas. In de veelheid van woorden ontbreekt de zonde
niet: maar hij die zijn lippen bedwingt, is wijs. De tong van de
rechtvaardigen is als uitgelezen zilver: het hart van de
goddelozen is weinig waard. SPREUKEN 10:18-20

De gedachten van de rechtvaardigen zijn juist, maar de
raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog. Wie de waarheid
spreekt, toont gerechtigheid, maar een valse getuige is bedrog.
Er is er die spreekt als de doorboring van een zwaard: maar de
tong van de wijze is gezondheid. De lip van de waarheid zal voor
altijd gevestigd zijn: maar een leugenachtige tong is maar voor
een moment. Bedrog is in het hart van hen die kwaad bedenken:
maar voor de raadgevers van vrede is vreugde. De rechtvaardige
zal geen kwaad overkomen, maar de goddeloze zal met onheil
vervuld zijn. Liegende lippen zijn een gruwel voor de Heer: maar
die waarlijk handelen, zijn Zijn welgevallen. SPREUKEN 12:5,17-22

Een rechtvaardige heeft een hekel aan liegen, maar een goddeloze is weezinwekkend en wordt beschaamd.
SPREUKEN 13:5

Een getrouwe getuige zal niet liegen, maar een valse getuige zal leugens uiten. De wijsheid van de verstandige is zijn weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog. Een waarachtige getuige verlost zielen, maar een bedrieglijke getuige spreekt leugens. SPREUKEN 14:5,8,25

Een boosdoener slaat acht op valse lippen; en een leugenaar luistert naar een ondeugende tong. Uitstekende spraak past niet bij een dwaas: liegende lippen doen een prins nog minder.
SPREUKEN 17:4,7

Beter is de arme die in zijn rechtschapenheid wandelt, dan hij die verkeerd is in zijn lippen en een dwaas is. Een valse getuige zal niet ongestraft blijven, en wie leugens spreekt, zal niet ontkomen. Een valse getuige zal niet ongestraft blijven, en wie leugens spreekt, zal omkomen. Het verlangen van een man is zijn vriendelijkheid: en een arme man is beter dan een leugenaar.
SPREUKEN 19:1,5,9,22

Brood van bedrog is zoet voor een man; maar daarna zal zijn mond gevuld zijn met grind. SPREUKEN 20:17

Het verkrijgen van schatten door een leugenachtige tong is een heen en weer geslingerde ijdelheid van degenen die de dood zoeken. SPREUKEN 21:6

Hij die haat, veinst met zijn lippen en smeekt bedrog in zijn binnenste; Als hij eerlijk spreekt, geloof hem dan niet: want er zijn zeven gruwelen in zijn hart. Wiens haat wordt bedekt door bedrog, zijn slechtheid zal worden getoond voor de hele gemeente. Wie een kuil graaft, zal daarin vallen; en wie een steen rolt, zal op hem terugkeren. Een liegende tong haat degenen die erdoor worden gekweld; en een vleierende mond werkt verderf. SPREUKEN 26:24-28

Wordt geen fluisteraar genoemd, en loer niet met uw tong: want een vuile schande rust op de dief, en een boze veroordeling op de dubbele tong. KERK 5:14